

Ormandaki küçük fare ayağını hızla yere vurmuş. Daha sonra da kulağını yere dayayıp dünyanın onun ayağını vurmasıyla sallanıp sallanmadığını kontrol etmek istemiş. "Dünyanın en güçlü hayvanı benim" diye bağırmış. "Fil sakın bunu duymasın" demiş Küçük Fare'nin amcası. "Fil çok güçlüdür. Böyle böbürlenmeden hoşlanmaz."

"Fil nerede?" diye sormuş Küçük Fare. "O fili bulacağım ve kimin en güçlü olduğunu ona göstereceğim. Onu yerle bir edeceğim." Sonra fare fili aramak için yola koyulmuş. Küçük Fare yürüdüğü sırada bir kertenkeleye rastlamış. "Sen fil misin?" diye sormuş Küçük Fare. "Hayır, ben bir kertenkeleyim." "Çok şanslısın," demiş Küçük Fare. "Fili bulduğumda onu yerle bir edeceğim."

Kertenkele farenin bu kibrine gülmeye başlamış. Ama fare ayağını hızlıca yere vurmuş. Tam da ayağını yere vurduğu sırada gök gürlemeiş. Ses kertenkelenin ödünü kopartmış. Kertenkele hemen kaçmış. "ONA ne kadar güçlü olduğumu gösterdim" diye düşünmüş fare. Ve fili aramaya devam etmiş.

Fare bir köpekle karşılaşmış. "Sen bir fil misin?" diye sormuş. "Ben bir köpeğim" diye havlamış köpek. "Çok şanslısın" demiş Küçük Fare. "Fili bulduğum zaman onu yerle bir edeceğim." Köpek farenin kibrine gülmeye başlamış. Fare yine ayağını hızlıca yere vurmuş. Tam ayağını yere vurduğu sırada köpeğin sahibi ıslık öttürmüştü. Bunu duyan köpek hemen arkasını dönüp koşmaya başlamış. "ONA ne kadar güçlü olduğumu gösterdim" diye düşünmüş fare. Ve tekrar fili bulmak için yola koyulmuş.

Küçük Fare bir nehrin kıyısına gelene kadar yürümeye devam etmiş. Nehrin kenarında büyük gri bir hayvan duruyormuş. Bir dağ kadar büyükmüş. Ayakları bir ağaç kadarmış. Kocaman kulakları ve uzun bir burnu varmış. Fil nehrin kenarına eğilmiş nehirden su içmeye çalışırken küçük fareyi görmüş. Küçük fare file yürüyen küçük bir tüy yumağı gibi görünmüş.

"Merhaba" demiş Küçük Fare. "Sen fil misin? Ben dünyadaki en güçlü hayvanım. Eğer sen filsen, seni yerle bir edeceğim." Fil bu absürd hayvana gülmüş. Gülerken burnundan su fışkırmış. Filin burnundan çıkan su Küçük Fareyi yere serpmiş. Yolun aşağısına doğru yuvarlanmış da yuvarlanmış ve neredeyse suyun içinde boğulacaktı.

Fare ayağa kalmayı başarabildiğinde, fil çoktan yürüyüp gitmiş. Şapşal fareyi sıırılsıklam su birikintisinin içinde bırakmış. "Fil benim ne kadar güçlü olduğumu anladı" demiş Küçük Fare kendi kendine. Fırtına çıktığında benden korkup kaçtı. Onu yerle bir edeceğimi biliyordu."

Küçük Fare amcasına filin onunla dövüşmektense nasıl kaçıp gittiğini anlatmış. Amcası da bu olayı kendi arkadaşlarına anlatmış. Arkadaşları da dünyadaki bütün hayvanlara. İnsanlar bile Küçük Fare'nin hikayesini duymuşlar.

0 yüzden de şimdi dünyadaki herkes fillerin farelerden korktuğunu düşünür. Ama işin aslını sadece filler bilir. Bu yüzden de, filler her su içtiklerinde bunu düşünür ve gülmekten burunlarından su çıkarırlar.